

Vraag het aan Morya



Probeer de ander te begrijpen

“Eenvoud is altijd aanwezig wanneer mensen elkaar leren begrijpen. Begrijpen is echter niet altijd evident of gemakkelijk, omdat dit het toelaten van vreemde energieën in je eigen leven veronderstelt.

Wanneer je begrijpt, dan laat je die ander toe zichzelf te zijn en eigenlijk is dat wel een beetje vreemd. Het betekent dat je in je hart een andere energie toelaat en daar het wezenlijke van leert te doorgronden.

Het is dus de openheid naar elkaar toe die je moet kunnen beleven, omdat je zo het wezenlijke in je hart kan toelaten. Daarmee kan je vooruit gaan.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 5: ‘Aandacht voor de medemens vanuit liefde’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 383

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


